



H. Maria Parochie Walcheren

Correspondentieadres: Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg

E-mail: secretaris@rkwalcheren.nl

Website: <https://www.rkwalcheren.nl>

PASTORAAL TEAMWACHT: 06-53637130

bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen sacrament der zieken kunt u dit nummer bellen: 24 uur bereikbaar.

Verbinding

maandblad van de H. Maria Parochie Walcheren



VERBONDEN MET MARIA

*Op het titelblad is Maria afgebeeld.
Het gaat hier om het beeld van de zogenaamde Moeder Gods Eléousa.
Uit het oude Grieks vertaald betekent dit tederheid, compassie.
Maria met het kind Jezus op haar arm, die op zijn beurt zijn wang drukt
tegen die van zijn moeder. Die intieme toenadering tussen moeder en kind
is symbool voor de oneindige liefde. Oneindig in omvang en oneindig in tijd.
In die liefde mogen wij ons met Maria verbonden voelen.*

EEN NIEUWE VERBINDING IN DE PAROCHIE

Voor u ligt **Verbinding**. Dit is het nieuwe, maandelijkse medium van de H. Maria Parochie Walcheren. Hiermee slaat het parochiebestuur en ook de parochie een nieuwe weg in.

Verbinding richt zich op de activiteiten, ontwikkelingen en het actuele nieuws binnen onze parochie en soms met een uitstapje naar het bisdom Breda. U zult regelmatig door het pastoresteam worden geïnspireerd met overwegingen. Vanuit het parochiebestuur informeren we u over de ontwikkelingen rondom de Onze Lieve Vrouwe kerk in Vlissingen, de Petrus & Pauluskerk in Middelburg en de kapel en toeristenkerken langs de kust. Dit jaar krijgen de missionaire kerk en diverse andere onderwerpen ook specifiek aandacht.

We hebben in het voorjaar initiatieven genomen om meer in verbinding te komen met vrijwilligers. Hierover leest u de eerste resultaten. We verwachten ook dat we het contact met en tussen werkgroepen gaan intensiveren. En wie weet komen er nog nieuwe werkgroepen bij. Dat lijkt wel nodig te zijn als we kijken naar alle activiteiten die voor dit jaar op de planning van het parochiebestuur staan. Er wordt overigens door vrijwilligers en de werkgroepen heel veel werk verzet. En daar zijn we zeker tevreden over en dankbaar voor de inzet van zovelen.

In Vlissingen en Middelburg waren twee vieringen voor de Eerste Communie waar in totaal 17 communicanten aan deelnamen. Een verslag van de twee vieringen is in deze **Verbinding** opgenomen.

Circa 15 jaar is de Nieuwsbrief gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van het parochiebestuur. Het parochiebestuur heeft gekozen voor het uitbrengen van **Verbinding**. Hopelijk spreekt u dit aan.

Ruud Louwes
Vice-voorzitter parochiebestuur

OVERWEGING



Even **bidden** tot U

*Heer,
ik kom even bij U
met mijn noden en vragen
om ze bij U neer te leggen.*

*Heer,
Bij U zoek ik stilte en rust
Uw aanwezigheid is weldadig*

*Heer
Allerlei dierbare mensen
komen in gedachten,
ik voel mij met hen verbonden.*

*Heer
Hun noden en vragen
leg ik bij U neer.*

*Heer
Vrede komt over me heen
in Uw aanwezigheid.
Het is goed bij U te zijn.
In de stilte hoor ik Uw stem.
Ik antwoord op wat U in mijn harte heeft gelegd.*

*Heer
Het is goed bij U te zijn
Amen.*

Paul Verbeek

VAN DE BESTUURSTAFEL



AANKONDIGING NIEUW MEDIUM VOOR DE PAROCHIE

De abonnees van de Nieuwsbrief zijn op vrijdag 23 juli 2021 per e-mailbericht geïnformeerd over de **keuze van het parochiebestuur** voor een nieuwe medium met parochienieuws. Daarin is aangegeven dat in het nieuwe medium wordt ingegaan op de **achtergronden** van deze keuze. In reacties op het bericht is hier ook naar gevraagd. Echter, het besluit van het parochiebestuur is voorgelegd aan het Bureau voor Geschillen van het bisdom Breda. In verband daarmee is het niet mogelijk de achtergronden te vermelden en op het verzoek van parochianen in te gaan.

U bent abonnee op de Nieuwsbrief zoals die tot op heden onder verantwoordelijkheid van het parochiebestuur wordt uitgegeven. Wij veronderstellen dat u zowel de berichtgeving van het parochiebestuur via **Verbinding** evenals de Nieuwsbrief wilt blijven ontvangen. Als dat zo is zullen wij uw emailadres beschikbaar stellen aan de eindredacteur van de Nieuwsbrief en zorgen wij ervoor dat u de nieuwe uitgave van het parochienieuws ontvangt. U hoeft daarvoor niets te doen. Mocht u geen **Verbinding** willen ontvangen of geen Nieuwsbrief, wilt u dan voor 15 augustus 2021 een e-mail sturen aan secretaris@rkwalcheren.nl met het bericht 'geen Verbinding' en/of 'geen Nieuwsbrief'.

ONZE LIEVE VROUWE KERK EN PASTORIE IN VLISSINGEN

Er gebeurt veel rondom de toekomst van de katholieke gemeenschap in Vlissingen en de Onze Lieve Vrouwe kerk en de pastorie in Vlissingen. Parochianen hebben een uitnodiging voor een **parochiebijeenkomst op 19 juli** met een toelichting ontvangen. Tijdens de parochiebijeenkomst is een presentatie gegeven over de te verwachten ontwikkelingen van de parochie en de noodzaak voor het nemen van diverse besluiten. Kort gezegd is na 20 jaar plannen maken de balans opgemaakt en is de keuze gemaakt voor behoud van de katholieke gemeenschap op Walcheren en het op sterkte houden van het pastoresteam. Hiervoor zijn enorm veel energie en financiële middelen nodig, terwijl die steeds meer onder druk staan en dat wordt de komende jaren alleen maar sterker. De benodigde financiële middelen voor het behoud of verkleining van de kerk ontbreken en kunnen ook niet worden verkregen, ondanks eventuele inzet van vereende krachten. Tijdens de bijeenkomst is ook ingegaan op het proces tot vervreemding van kerkgebouw en pastorie. Hiervan worden in het najaar resultaten verwacht. De slotviering vindt naar verwachting tijdens Kerst 2021 plaats.

De komende periode zet het parochiebestuur zich in voor het vinden van een **locatie voor vieringen en andersoortige bijeenkomsten**, desgewenst op de zaterdagavond of een doordeweekse viering als extra optie. In ieder geval wordt ingezet op het behouden van de katholieke gemeenschap in Vlissingen. In het najaar zal hierover meer bekend zijn en met het bisdom en parochianen worden besproken. Hierover is de parochie in extra **Nieuwsbrieven in oktober en december 2020** geïnformeerd en is ruimte geboden voor reacties. Bijeenkomsten voor parochianen konden toen niet doorgaan in verband met aangescherpte coronamaatregelen.

Tijdens de **bijeenkomst op woensdag 21 juli met omwonenden** gaven zij aan het prettig te vinden alvast over de verschillende opties voor herbesteding te worden geïnformeerd. Ze konden zich er ook iets bij voorstellen en vroegen aandacht voor het parkeren en verbetering van de uitstraling van de buitenkant van het kerkgebouw.



Het **proces voor verkoop van kerkgebouw en pastorie** loopt tot en met 17 september 2021. Dat is de laatste dag dat partijen plannen kunnen indienen. Inmiddels zijn er twee kijkdagen geweest die door een tiental partijen is bezocht. Ze vinden het een mooi kerkgebouw waarvoor ze plannen gaan maken die ervoor zorgen dat kerkgebouw en pastorie een hoogwaardige nieuwe functie, inrichting en uitstraling krijgen. Daarnaast viel hen de voorbereiding en de resultaten van de gesprekken met het bisdom en de gemeente Vlissingen op waar het gaat om de diversiteit en duidelijkheid welke mogelijkheden er voor herbesteding zijn.

Enkele parochianen hebben het initiatief genomen voor een **bijeenkomst op 28 juli 2021**. Gevraagd werd om geen afscheid te nemen van de OLV kerk maar financiële middelen te zoeken, acties op te zetten en erop te vertrouwen dat de kerk kan worden behouden. Vanuit het parochiebestuur is aangegeven dat er te grote bedragen nodig zijn die de parochie of acties niet kunnen opbrengen. Er waren ook enkele parochianen die opriepen om de realiteit onder ogen te zien. Ze wezen erop dat het gewoonweg niet mogelijk is de kerk te behouden en alle achterstallige onderhoud te bekostigen. Gevraagd werd dat ieder zich juist inzet voor het behoud en versterken van de katholieke gemeenschap in Vlissingen, los van het gebouw. Daarmee werd alvast invulling gegeven aan de missionaire kerk.

EUCHARISTIEVIERING 15 AUGUSTUS MARIA TENHEMELOPNEMING EN ONTHULLING PLAQUETTE

Dit jaar besteden we extra aandacht aan de viering van Maria ten hemelopneming op 15 augustus. Hiervoor wordt in de Petrus en Pauluskerk in Middelburg op deze zondag een Eucharistieviering gehouden, om 15.00 uur, in plaats van de viering om 11.30 uur. Waarnemend pastoor van onze parochie en vicaris van het bisdom Breda Paul Verbeek is hoofdcelebrant geassisteerd door teamleden. Na de viering is er een samenzijn in de tuin van de pastorie. Tijdens de viering wordt een plaquette onthuld, met een bijzondere achtergrond en betekenis voor de parochie. Dit hangt samen met het schilderij van Onze Lieve Vrouwe van den Polder in de Mariakapel.

Het schilderij van Onze Lieve Vrouwe van den Polder kent een bewogen geschiedenis. Volgens de legende geschilderd door een engel voor een kerk die rond 1340 in de Nieuwe Polder op Walcheren werd opgericht. Een miraculeus schilderij dat in de 15e en 16e eeuw vele heel diverse bedevaartgangers trok. Het kwam in 1662 in particuliere handen en werd in 1932 door de eigenaar, Baron van Caloen, aan de parochie in Middelburg geschonken. Het kreeg een votiefaltaar in de toenmalige parochiekerk aan de Lange Noordstraat. Op 17 mei 1940 werd de kerk bij de oorlogshandelingen verwoest maar het schilderij werd op tijd in veiligheid gebracht. In de nieuwe parochiekerk van 1951 kwam het schilderij in een speciale Mariakapel te hangen. In 2001 werd het daaruit gestolen, maar opnieuw kwam het schilderij terecht. Aan deze geschiedenis wordt nu een nieuw hoofdstuk toegevoegd.



Bij de terugkeer van het schilderij naar Middelburg in 1932 werd deze heugelijke gebeurtenis vastgelegd in een koperen gedenkplaat. Die plaquette is bij de verwoesting van de kerk in de meidagen van 1940 uit het zicht geraakt. Vorig jaar kwam er opeens uit het niets een bericht dat iemand de plaquette, die kennelijk ergens in een schuur had gestaan, had gezien. Nadat de plaquette nog enkele keren was doorverkocht, werd hij in juli van dit jaar door een anonieme gever aan de parochie geschonken. En zo kunnen schilderij en plaquette na al die jaren weer verenigd worden. Dat gebeurt op 15 augustus 2021, op het feest van Maria Tenhemelopneming. De tekst op de plaquette:

'Deze beeltenis, OLVrouw van den Polder van 1344 tot 1566 in Vrouwenpolder door Vele Wonderen Verheerlijkt, is 12 December 1931 teruggeschonken.

U kunt zich bij het secretariaat in Middelburg voor de **Eucharistieviering aanmelden** op dinsdag 10 augustus of donderdag 12 augustus tussen 9.30 uur en 11.30 uur, 0118-612860. Reservering is nodig in verband met het te verwachten aantal kerkbezoekers.



TOERISTENKERKEN

De H. Maria Parochie Walcheren behoudt **de Emmauskerk in Dishoek** als toeristenkerk en als kerk om in de zomerperiode met de parochie en toeristen samen vieringen te houden. Dat betekent dat de toeristenkerk in Vrouwenpolder, de Willibrorduskapel in Domburg en de St. Catharinakerk in Zoutelande de komende tijd worden vervreemd.

Over de toekomst van de toeristenkerken is in 2020 uitvoerig met het bisdom gesproken. Daaruit is de keuze voortgekomen zoals hiervoor gemeld. Recent is hierover met de gemeente Veere overleg geweest. Afgesproken is dat het parochiebestuur oriënterende gesprekken met belangstellenden voert. Voor de toeristenkerken bestaat namelijk bij uiteenlopende partijen belangstelling. Na afronding van de gesprekken zullen de resultaten hiervan in augustus/september met het bisdom en het gemeentebestuur worden uitgewisseld. Vervolgens is overeenstemming nodig over de herbestemmingsmogelijkheden van Zoutelande. Dat wordt met de werkgroep besproken. Daarna start een zelfde proces voor vervreemding van de **St. Catharinakerk** als de OLV kerk in Vlissingen. Naar verwachting zal dat proces eind dit jaar of begin volgend jaar worden gestart.

Op **12 september om 10.00 uur** wordt een slotviering gehouden in de St Catharinakerk. In verband met de huidige maatregelen rondom de uitbraak van Corona is een **beperkt** aantal plaatsen beschikbaar. Als u deze viering wilt bijwonen is **aanmelding verplicht**. U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar: antonzaman@zeelandnet.nl. In Zoutelande moet u betaald parkeren.

De slotviering van de **toeristenkerk in Vrouwenpolder** vond op zondag 27 juni 2021 plaats. Hiervoor waren de actieve werkgroepleden uitgenodigd en was het parochiebestuur vertegenwoordigd. Het was een gedenkwaardige, waardevolle viering waarin Trudy van Hoof terugblikte, herinneringen ophaalde aan en refereerde aan de omstandigheden van de

keuze voor het afscheid nemen van deze toeristenkerk. De werkgroep heeft aansluitend tijdens een lunch herinneringen opgehaald, van gedachten gewisseld en vooruit gekeken.



OOK DE VOORZITTERSHAMER KEERT TERUG

Van een voormalig vakbondsbestuurder kregen wij een bijzonder mooie voorzittershamer van ebbenhout en ivoor. Het is de voorzittershamer van de Rooms Katholieke Volksbond Afdeling Middelburg geweest. Deze bond was actief ten behoeve van de 'verheffing van de arbeidende klasse' zoals dat toen heette. Er werd aan scholing gedaan, er was een leeszaal en er waren allerlei culturele activiteiten.

De eigenaar zegt dat hij de voorzittershamer graag aan onze parochie overdraagt in de wetenschap dat deze zo een passende bestemming krijgt: terug in de kring en de sfeer waarin hij lang gebruikt is.



gedenken... gedachten vormgeven



van Dalen
Natuursteen Walcheren

slapen...

jaap de jonge



VAN DER SPIEGELSTRAAT 60 4461 PK GOES 0113-215729

UIT DE PAROCHIE



NIEUWS VAN DE KOREN

CANTATE DOMINO

“Op het gebied van koorzang komt er iets meer ruimte. In plaats van vier mogen er maximaal twaalf koorzangers zingen mits strikte voorwaarden in acht worden genomen met betrekking tot onder meer afstand, ventilatie en spuien van de ruimte waar gezongen wordt. Volkszang blijft voorlopig nog niet toegestaan en ook de bestaande hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd”. (Nieuwsbrief 24 juni Bisdom Breda). Met dit bericht werd er meer mogelijk voor de koren in onze parochie.

In Middelburg en Vlissingen werd al met een beperkt aantal koorleden gezongen. Een koor zingt niet alleen in de kerk, maar repeteert ook wekelijks. Gezelligheid hoort daarbij en veel koorleden hebben dat gemist.”

Zo vertellen Janny Heeren en Carlos D’Hert over hoe zij de Coronatijd hebben ervaren.



GAUDEAMUSKOOR

“Ons koortje bestaat uit 10 leden met als dirigente mevr. Riet Boone en organist Guido Saerens. Na het vertrek van Marie-Jose Faes, die ons jarenlang gesteund heeft, zijn wij nu erg blij met Guido en dat wij nu in deze ingewikkelde tijd van corona nog aangepast de mis kunnen ondersteunen.

Vanaf maart 2020 moesten wij helaas stoppen, een grote tegenvaller. Gelukkig kwam er na enige tijd bericht van het bisdom dat er toch in aangepaste vorm gezongen mocht worden. Er waren natuurlijk ook leden die het niet verstandig vonden en dat is gerespecteerd.

Zo kwam het ervan dat wij in goed overleg een groepje konden vormen. De reactie van de voorganger en parochianen waren positief en wij proberen in goede harmonie er mee door te gaan en om zo de dienst te ondersteunen.”

Janny Heeren

CANTATE DOMINO

“Afgelopen zondag 25 juli hebben wij weer voor het eerst in 1,5 jaar gezongen in de Petrus en Pauluskerk in Middelburg. De repetities hieraan voorafgaand, (3 stuks) hiermee heb ik het koor weer helemaal op de rails gekregen, men was zeer enthousiast om weer te beginnen. De reacties na afloop van de mis waren dan ook heel positief van de kerkgangers.

Ons koor Cantate Domino is in de coronatijd qua ledenaantal bijna gehalveerd, dit door overlijdens, ziektes en mensen die door hun lichamelijke gesteldheid niet meer beschikbaar konden zijn. Omdat het koor nu maximaal uit 14 personen bestaat wordt er veel van onze koorleden gevraagd.

Op 8 augustus zingen we in Domburg en 12 september de afsluitende viering in Zoutelande. De mis die we daar zingen is de Bonifatiusmis. Deze mis is gezongen voor paus Franciscus bij de jongerendagen. Verder zullen we een Byzantijnse geloofsbelijdenis zingen, evenals het Ave Verum van Elgar. De derde zondag in oktober zingen we in de eucharistieviering ter afsluiting van het seizoen 2021 in Burgh – Haamstede. ”

Carlos D’hert

DE EERSTE COMMUNIE IN VLISINGEN

Op 10 juli hebben negen kinderen hun eerste heilige communie gedaan. De voorbereidingen van de eerste communie in Vlissingen hebben Charlotte uit de Pater Damiaanparochie en Trudy samen gedaan.

Djevi en zijn moeder hebben hun ervaringen opgeschreven.

“ Tsja na een bewogen jaar door alle corona prikkelen mochten de kinderen dit jaar och echt hun communie doen! Ook al was het niet helemaal hoe het anders zou gaan toch hebben de kinderen zich echt super goed voor kunnen bereiden. Onze zoon Djevi heeft enorm genoten van de voorbereidingen en alles wat hij heeft geleerd. Voor hem was het extra spannend omdat we nog niet zolang geleden zijn verhuisd vanuit Tilburg naar het mooie Zeeuwse land, maar hij is zo warm ontvangen door alle kinderen net of hij er altijd al heeft

gewoond. Alle ouders waren welkom om een middag mee te komen zodat ook de ouders betrokken waren, dit natuurlijk allemaal volgens de geldende corona regels ;-).

Een week voor de communie hadden we een avond waarin het delen van eten centraal stond, in de groep communicanten hadden we van allerlei culturen dus u kunt zich wel voorstellen wat voor heerlijke maaltijden wij allemaal hebben gehad !

We hebben genoten en onze buikjes vol gegeten van de Surinaamse loempia's, de nasi, de saté, Syrische salade, spekkoek en zo nog veel meer !

Na nog een keer oefenen mochten de kids voor het eggie ;-) en wat waren ze mooi de meiden in de mooiste jurken en de heren in hun mooiste pak en wat deden ze het goed ! Het was een mooie dag en nogmaals onze dank naar Trudy en Charlotte die in zo'n korte tijd toch een hele mooie voorbereiding neer hebben kunnen zetten samen met de kids !!
Groetjes Pim en Karina van Leeuwen

Hallo ik ben Djevi

De eerste keer dat ik bij de bijeenkomst kwam en alle kindjes zag vond ik dat heel erg leuk. We leerden uit ons boekje en gingen opdrachten doen. Ook kwam de pastoor een dag en mochten we hem allemaal vragen stellen. We hebben ook nog samen gegeten dit was heel erg leuk en er waren veel lekkere hapjes. Op de dag zelf gingen we foto's maken daarna gingen we de kerk in en was onze familie daar. Ik mocht ook nog lezen dit vond ik heel leuk. Toen kreeg ik mijn communie van de pastoor. Op het eind brachten we mooie zonnebloemen naar het Mariabeeld en toen kon ons feest beginnen !!

Groetjes Djevi





De kerk was prachtig versierd met bogen en mooie bloemen. Dank aan de koster, de gastheer en dame en de mensen, die zulke mooie bloemstukken hebben gemaakt. Dank aan Charlotte den Toonder voor het bijstaan van onze parochie bij de voorbereidingen en op de dag van de eerste heilige communie.

DE EERSTE COMMUNIE IN MIDDELBURG

*Vooraf.....*in 2020 moet de voorbereiding voor de eerste Communie worden beëindigd vanwege corona. Half mei 2021 is in het pastoresoverleg afgesproken, dat de kinderen en ouders uitgenodigd worden om voor de zomer zich voor te bereiden op de eerste Communie. En dat, omdat covid 19 nog onder ons is en er maatregelen gelden zowel voor de voorbereidingen als voor de Communievieringen in de Mariaparochie die apart plaats hebben in Vlissingen en in Middelburg.



Herstellende van Covid heb ik ziekteverlof op dat moment. En vraag me af hoe dat kan gaan: korte voorbereidingstijd, wie kan er meehelpen aan de voorbereiding...? Trudy gaat een forse belronde doen: alle ouders worden gebeld en geven aan of hun dochter of zoon dit jaar hun Communie zal doen. Enkelen besluiten te wachten tot volgend jaar.

Én: in Middelburg zijn Lilian en Corleen er, met drie-en maken we een plan. Er zullen 3 bijeenkomsten zijn voor de kinderen. En op zondag 4 juli stellen de communicanten zich

voor aan de mensen in de Petrus en Pauluskerk. Na de viering ontmoeten ouders, kinderen en begeleidsters elkaar. En gaan met elkaar in gesprek. Bij de meeste kinderen heb ik tevoren het werkschrift thuis gebracht. Een kennismaking 'bij de voordeur'!
We zien ernaar uit om te beginnen!

Op 30 juni was er de eerste bijeenkomst met 9 kinderen. In de grote zaal in de pastorie lieten we onze namen klinken, zó worden we gekend en bij de naam genoemd, Onze namen staan geschreven in Gods hand. Ook op de twee volgende bijeenkomsten begonnen we zo goed mogelijk in rust om elkaar goed te verstaan. Daarna gingen we naar de Petrus en Pauluskerk. Daar was een verteller die voor de poort zat. Zij las een verhaal over Jezus. De kinderen luisterden met grote aandacht...en: alle negen kinderen stapten graag door de poort, samen op weg naar het land van God!

Dat land is open voor alle mensen, altijd. Bij de poort mag je stil staan en overdenken. Wie Jezus was, wat Hij ons heeft voorgeleefd. Hoe wij samen onderweg zijn, Hij zal ons leiden.



De kinderen stonden erbij stil dat het niet goed is als anderen worden buitengesloten. Dat jij zelf fouten maakt. Dat een ander soms onaardig is, een vriend of vriendin die niet met je wilt spelen. Dat het belangrijk is de ander te vergeven. Dan kun je weer samen verder. Mogen wij ook 'goede gaven' ontvangen?, vroegen we ons af bij een volgende poort... Já, zeiden de kinderen : er is de zon, ik heb een fijn leven, ik heb een lief broertje gekregen . Ze stonden er ook bij stil dat er in je leven verdrietige dingen kunnen gebeuren, ook in het gezin waar je opgroeit. Hoe kun je zo goed mogelijk voor elkaar zorgen? En er op vertrouwen dat God er is, in stilte en hardop mag je tot Hem bidden. Bij de poort van de herinnering, luisterden de kinderen naar het verhaal van Jezus, die vlak voor Hij ging sterven, het Brood en de Wijn deelde met Zijn leerlingen: 'doe dit tot mijn gedachtenis'.

Op zaterdag 17 juli deden Tess, Dylana, Riccardo, Bing, Julian, Amber, Kinga en Daniël hun Eerste Communie. Zij werden uitgenodigd aan de Maaltijd van Jezus En zij ontvingen : het Lichaam van Christus en antwoorden: AMEN!



Met de kinderen zijn we onderweg gegaan. We trekken verder en zien elkaar weer in september! Ik wens jullie een Goede vakantie verder!

Pastor Ria Mangnus

Van harte gefeliciteerd Tess, Dylana, Riccardo, Bing, Julian, Amber, Kinga en Daniël met jullie eerste communie.

'Mijn eerste Communie' van Bing Minnes op 17 juli

Wij hadden op 3 woensdagen een bijeenkomst in de kerk. Eerst leerde ik alle andere kinderen kennen. Ik vond het een hele leuke groep. We gingen elke keer door een nieuwe poort en steeds leerde je weer iets nieuws.

De bijeenkomsten waren erg leuk. Het was gezellig met de andere kinderen. We leerden het Onze Vader en oefenden het kruisteken. En dat je de communie doet om terug te denken aan Jezus en hoe hij dat toen deed.



De laatste keer gingen we repeteren voor de echte communie. Dat was met pater Thaddy erbij. We mochten toen ook hostie proeven. De eerste keer vond ik het niet zo lekker. Maar bij de echte communie vond ik het best wel lekker.

Zaterdag was de communie. Mijn tantes en ooms kwamen, opa en oma's, en nog meer vrienden en familie. Ik was best wel zenuwachtig. In de kerk gingen we eerst een foto maken. Ik had witte kleding aan. Toen begon de viering. We mochten met een kaars in onze hand naar voren lopen met de hele groep. Wij mochten vooraan zitten op een stoel.

Tijdens de viering had iedereen een taak. Sommigen mochten iets lezen, ik mocht helpen het altaar klaar maken, samen met Julian en Tess. Dat vond ik leuk om te doen.

Na de viering hadden we feest in onze tuin en kreeg ik veel cadeautjes. Ik heb een nieuwe step gekregen en een videogame. Ik vond het een hele speciale dag. Van tevoren was ik

zenuwachtig maar ik ben blij dat ik het gedaan heb.

Bing



Zowel in Vlissingen als in Middelburg speelden pastoor Paul Verbeek en pater Thaddy de Deckere op gitaar.

Alle foto's van de uitreiking van de eerste heilige communie in Vlissingen en in Middelburg zijn gemaakt door Jan Strooband

VRIJWILLIGERS MEER IN DE BELANGSTELLING

De diversiteit aan vrijwilligers binnen onze parochie is groot en het aantal vrijwilligers is nog steeds aanzienlijk. Het parochiebestuur heeft aan het begin van de paastijd gezorgd voor de bezorging van het boekje 'Van Maria Lichtmis tot Pinksteren'. In de begeleidende brief werd aandacht besteed aan het belang van alle inzet voor de parochie en de waardering hiervoor. Daaraan gingen in het voorjaar tal van telefoongesprekken met de coördinatoren van de werkgroepen met als centrale vraag 'hoe gaat het met jullie?'. De reacties kunnen worden samengevat als 'het gaat best goed, we willen meer vrijwilligers, het zijn best spannende tijden en wie weet hoe we na corona ervoor staan? En dank dat met iedere werkgroep tijdens de coronatijd contact is gelegd.'.

Het is de bedoeling dat de komende maanden meer aandacht aan vrijwilligers wordt besteed. Daarvoor worden plannen gemaakt door Conny Sijlmans, Lisanne Jacobs, Magda Pikkaart, Pauline Marteyn-Cockx, Trudy van Hoof en Ruud Louwes. Bent u ook zo benieuwd wie die meer dan 300 vrijwilligers in onze parochie zijn? Wie weet ziet u ze in het najaar van 2021.

bit by bit
SOFTWARE-COACHING

SOFTWARE OPLEIDINGEN

Word	Excel
PowerPoint	Access
Outlook	Windows
Photoshop	Illustrator
AutoCAD	Inventor

Goes & Bergen op Zoom
Info: 0164 230 209 | info@bitbybit.be
www.bitbybit.nl

Schilders- en afwerkingsbedrijf

franse bv

Johan Frisostraat 26
4434 AC Kwadendamme

Telefoon (0113)-649361
Fax: (0113)-649777
Internet www.schildersbedrijffranse.nl
E-mail fransebv@zeelandnet.nl

Meer dan een kleurtje

BEGRAFENISVERZORGING
POPPE
MINNAARD

0118 - 61 60 12 (24/7)
06 - 25 24 49 74



Henk-Jan Minnaard
begrafenisverzorging-poppe.nl
 Dienstverlening voor heel Zeeland

ZORG
RESPECT
AANDACHT

'Wij staan altijd voor u klaar.'

Ton, Laurine en Wouter van Het Zeeuwse Land DELA



Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie naar dela.nl/middenzeeland of bel **0118 72 69 42** voor een persoonlijk gesprek.

Het Zeeuwse Land
DELA

VIERINGEN

iedere donderdag is er om 9.00 uur een eucharistieviering in Middelburg en Vlissingen

8 augustus		collecte	caritas Kledingbank
9.30 uur	Vlissingen	Eucharistieviering P. de Maat	
11.30 uur	Middelburg	Eucharistieviering P. de Maat	
10.00 uur	Domburg	Viering Woord en Communie	Eigen werkgroep
15 augustus		collecte	Eigen parochie
<i>Maria ten hemelopneming</i>			
9.30 uur	Vlissingen	Eucharistieviering P. de Maat	
15.00 uur	Middelburg	Eucharistieviering P. Verbeek en teamleden	Gaudeamuskoor
10.00 uur	Domburg	Viering van Woord en Communie G. de Kok	
22 augustus		Collecte	eigen parochie
9.30 uur	Vlissingen	Eucharistieviering P. de Maat	
11.30 uur	Middelburg	Eucharistieviering Th. De Deckere	Gaudeamuskoor
10.00 uur	Domburg	Viering van Woord en Communie	Eigen werkgroep
29 augustus		Collecte	MIVA (zie onder)
9.30 uur	Vlissingen	Eucharistieviering P. de Maat	
11.30 uur	Middelburg	Eucharistieviering Th. de Deckere	
10.00 uur	Domburg	Viering van Woord en Communie Rens Stobbelaar	
11 september		Open monumentendag	

CARITAS COLLECTE VOOR DE KLEDINGBANK

Het hoofddoel van Kledingbank Zeeland is twee keer per jaar kwaliteitskleding te verstrekken aan inwoners van Zeeland met een laag inkomen. Ook wordt kleding verstrekt aan de penitentiaire inrichting, AZC's, diverse buitenlandse stichtingen en sollicitatiekleding aan mensen die de arbeidsmarkt (her) intreden. Er wordt geen inkomenstoets gehanteerd en er is geen



inzicht in iemands financiële situatie. De inschatting naar de vraag voor kleding wordt gedaan door de hulpverlenende organisatie.

De Kledingbank zamelt kleding in en geeft dit, afhankelijk van de staat waarin het verkeert, ook weer uit. Veel werk wordt gedaan zonder kosten te maken. Maar niet alles kan 'gratis'. Zo zijn er onder andere kosten voor het gebouw, kantoor en auto's.

Kledingbank Zeeland is een onafhankelijke stichting, gebaseerd op het Bijbels evangelie. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door vanuit een christelijke motivatie om te zien naar de medemens en barmhartigheid te bewijzen. Dit in navolging van Jezus Christus, die oproept tot naastenliefde en te zorgen voor de armen. Stichting Kledingbank Zeeland heeft geen winstoogmerk. U kunt uw bijdrage storten op: NL 82 RABO 0117 0296 61 t.n.v. RK Caritas Walcheren o.v.v. Kledingbank Zeeland

MIVA

Wereldwijd zijn er mensen die het als hun bestemming zien anderen te helpen. Daarom ondersteunt MIVA al ruim 85 jaar lokale pioniers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Zij helpen mensen in afgelegen gebieden voor wie medische zorg, onderwijs en andere basisvoorzieningen te ver weg zijn. Het zijn de kwetsbaren, vooral kinderen met een handicap, die hiervan het meest te lijden hebben. Gelukkig zijn er mensen die het als hun roeping zien deze kwetsbare mensen te helpen, hoe moeilijk de weg ernaartoe ook is.



HOUD ELKAAR VAST!

Geef voor verbondenheid met elkaar, steun uw kerk! Samen houden we elkaar vast in én na coronatijd.

De komende tijd wordt een tijd van weer opbouwen. Opnieuw een roerige periode. Laten we hierin bovenal elkaar vasthouden! Daar heeft de kerk uw hulp bij nodig. De coronacrisis vraagt veel van kerken, ook financieel gezien. Inkomsten nemen af en tegelijk zorgen creatieve vormen van kerk-zijn juist voor extra kosten, die kerken en parochies zonder aarzelen voor hun rekening nemen. We hopen van harte dat u wilt geven voor uw parochie. Want elkaar vasthouden, dat kan alleen samen. Helpt u mee? Maak uw bijdrage over naar volgende rekeningnummers:



- **Parochiebijdragen Middelburg** NL42 INGB 0000 6586 70
t.n.v. H. Maria Parochie Walcheren o.v.v. extra actie kerkbalans
- **Parochiebijdrage Vlissingen** NL28 INGB 0008 0339 29

LIEF EN LEED



Het is de gewoonte om hier de namen te zetten van de overledenen binnen de parochie. Dit gebeurt alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven. Ook bij andere gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld een bruiloft, een doop, eerste communie worden de namen pas genoemd als daar toestemming voor is gegeven.

Als u een misintentie opgeeft, wordt uw naam ook niet genoemd, tenzij u aangeeft dat dit wel gezegd mag worden. Ook bij de bloemengroet wordt uw naam niet genoemd. Wilt u dat wel geef dit dan duidelijk aan bij het opgeven van de misintentie. Foto's worden ook alleen geplaatst met toestemming van u. Een misintentie kunt u opgeven bij het secretariaat. Er zijn wel kosten aan verbonden.

En nu feliciteren we alle kinderen, die hun eerste communie hebben gedaan

Deymaira, Alexandra, Kiana, Jailyann, Djevi, Jayliviano, Jayson, Kerlos, Enzo, Tess, Dylana, Riccardo, Bing, Julian, Amber, Kinga en Daniël

BISDOM BREDA



Bisdom Breda

NIEUWSBRIEF EN WEBSITES

Voor het nieuws van het bisdom Breda kunt u zich gratis abonneren op de Nieuwsbrief van het bisdom: <http://www.bisdomvanbreda.nl/nieuwsbrief/>. Het Sint Franciscuscentrum organiseert diverse activiteiten. Hierover bevat de website <https://sintfranciscuscentrum.nl> de benodigde informatie.

GELOOF IN KUNST IN TERNEUZEN (5 bijeenkomsten)

Op 4 en 18 september en 2 en 30 oktober 13.30 uur – 15.30 uur in de Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen. Op 13 november 13.30 uur tot 16.30 uur in een nader te bepalen kerk. voor informatie of inschrijven voor een bijeenkomst/cursus kunt u de

volgende website <https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/geloof-in-kunst-in-terneuzen>.

VERBINDING



REDACTIE

mevr. Corleen Poppelaars
mevr. Trudy van Hoof

c.poppelaars@rkwalcheren.nl
t.vanhoof@rkwalchren.nl

DATUM INLEVEREN KOPIJ

Uiterlijk 22 augustus bij de redactie verbinding@rkwalcheren.nl

CONTACTGEGEVENS



BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN

Voorzitter	pastoor Fons van Hees	a.van.hees@rkwalcheren.nl
Wrnd. voorzitter	pastoor Paul Verbeek	p.verbeek@bisdombreda.nl
Vice-voorzitter	dhr. Ruud Louwes	r.louwes@rkwalcheren.nl 06-24863893
wrnd Secretaris	dhr. Paul Stok	secretaris@rkwalcheren.nl 06-21516509
Penningmeester	dhr. Benedict Hamans	penningmeester@rkwalcheren.nl 06-34592697
Gebouwen	dhr. Paul Stok	p.stok@rkwalcheren.nl 06-21516509
adv. Missionaire kerk	mevr. Trudy van Hoof	t.vanhoof@rkwalcheren.nl 06-41043490

PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE

Fons van Hees, pastoor	avanhees@zeelandnet.nl
Paul Verbeek, wnd. pastoor	pverbeek@bisdombreda.nl
Thaddy de Deckere, parochievicaris	thaddeusmhm@gmail.com
Alida van Veldhoven, pastoraal werkster	alidavanveldhoven@gmail.com

Ria Mangnus, pastoraal werkster
Geerten Kok, teamleider ad-interim

r.mangnus@rkwalcheren.nl
gkok@bisdombreda.nl

SECRETARIAAT MIDDELBURG

Openingstijden dinsdag en donderdag 9.30 uur-11.30 uur
Telefoon 0118-612860
Adres Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg
Ingang Latijnse Schoolstraat
E-mailadres secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl

SECRETARIAAT VLISSINGEN

Openingstijden donderdag en vrijdag 9.00 uur-11.30uur
Telefoon 0118-412247
Adres Singel 106, 4382 LC VLISSINGEN
E-mailadres secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl

PASTORAAL CENTRUM

Secretariaat /teamassistentie Ria Boonman-Vermue (op dinsdag en vrijdag)
 Leny Rijk-Rijk (op woensdag en donderdag)
Telefoon 0113-218610
Adres Zusterstraat 4, 4461 JA Goes
E-mailadres info@rkbovendeschelde.com

ADRESSEN VAN DE KERKEN

OLV Kerk Singel 106, Vlissingen
Petrus en Paulus Kerk Lombardstraat 3, Middelburg
Willibrordkapel Badhuisweg 6, Domburg
St. Catharinakerk Bosweg 48, Zoutelande
Emmauskerk Houtenhandlaan/Honte, Dishoek