



H. Maria Parochie Walcheren
Correspondentieadres: Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg
E-mail: secretaris@rkwalcheren.nl
Website: <https://www.rkwalcheren.nl>



Verbinding

Parochieblad van de H. Maria Parochie Walcheren



Het verlaten graf



VIERINGEN GOEDE WEEK IN DEZE KERK

Woe 16 apr.	9.00 19.00	Vlissingen Goes	P. de Maat Mgr Liesen	Eucharistievr. Chrimamis	Gelegenheidskoor
Do 17 apr.	19.00	Middelburg	Th. de Deckere R. Mangnus	Eucharistievr.	Witte Donderdag Cantor René Adriaansen
Vrij. 18 apr.	15.00 19.00	Middelburg Middelburg	R. Mangnus Th. de Deckere R. Mangnus	Kruisweg Eucharistievr.	Goede Vrijdag Koor Cantate Domino
Za. 19 apr.	10.30 12.00 21.00	Ter Reede Middelburg Middelburg	J. Vrancken J. Okonek Th. de Deckere R. Mangnus	Woord en gebed Zegening paas- mandjes Eucharistieviering	Stille Zaterdag Pools Paaswake Koor Cantate Domino
Zo 20 apr.	11.30 13.30	Middelburg Vlissingen *	Th. de Deckere R. Mangnus R. Mangnus	Eucharistievr. Vr. van W&C	1e Paasdag Orgel Christian Blaha Cantor René Adriaansen
Ma 21 apr	13.00	Middelburg *	J. Okonek	Eucharistievr.	Poolse viering

* De viering op 1e Paasdag in Vlissingen is toegankelijk voor rollators via de achterkant van de kerk- door de kerk naar de kapel. Panorama Walcheren is op die dag geopend.

* De Poolse viering is alleen in deze week op maandag 21 april om 13.00 in Middelburg.

* De internationale viering is verschoven naar zaterdag 26 april.

VIERINGEN APRIL



BIJZONDERHEDEN

- De zondagviering in de OLV kapel in Vlissingen is op de 1^e en 3^e zondag van de maand om 13.30 u.
- Aanbidding Allerheiligste is op de 2e vrijdag van de maand om 19.00 u. Middelburg
- Poolse viering is op de 1e zaterdag van de maand om 17.00 u. Middelburg
- Internationale viering (Engels) is op de 3e zaterdag van de maand om 19.00 Middelburg
(We nodigen u voor de internationale viering uit voor een gezamenlijke maaltijd; gezellig eerst samen eten ! Als u uw eigen hap meeneemt, voor soep wordt gezorgd! Inloop vanaf 17.30u. Van harte welkom!)
- Na de weekviering op woensdagochtend in Vlissingen is er gelegenheid om (voor wie dat wil) koffie/thee te drinken en elkaar verder te ontmoeten.
- Na de weekviering op donderdagochtend in Middelburg wordt de Rozenkrans gebeden. Daarna is er gelegenheid voor aanbidding van het Allerheiligste gevolgd door (voor wie dat wil) koffie/thee drinken en elkaar verder te ontmoeten in de pastorie.
- Na de Hoogmis in Middelburg is er op de 1e en 3e zondag gelegenheid (voor wie dat wil) koffie/thee te drinken en elkaar verder te ontmoeten. *(Dit is onder voorbehoud als er vrijwilligers zijn)*

Woe 16 apr.	9.00 19.00	Vlissingen Goes	P. de Maat Mgr Liesen	Eucharistievr. Chrimamis	Gelegheidskoor
Do 17 apr.	19.00	Middelburg	Th. de Deckere R. Mangnus	Eucharistievr.	Witte Donderdag Cantor René Adriaansen
Vrij. 18 apr.	15.00 19.00	Middelburg Middelburg	R. Mangnus Th. de Deckere R. Mangnus	Kruisweg Eucharistievr.	Goede Vrijdag Koor Cantate Domino
Za. 19 apr.	10.30 12.00 21.00	Ter Reede Middelburg Middelburg	J. Vrancken J. Okonek Th. de Deckere R. Mangnus	Woord &gebed Zegening paas- mandjes Eucharistieviering	Stille Zaterdag Pools Paaswake Koor Cantate Domino
Zo 20 apr.	11.30 13.30	Middelburg Vlissingen	Th. de Deckere R. Mangnus R. Mangnus	Eucharistievr. Vr. van W&C	1e Paasdag Orgel Christian Blaha Cantor René'Adriaanden
Ma 21 apr.	13.00	Middelburg	J. Okonek	Eucharistievr.	Pools
Woe 23 apr.	9.00	Vlissingen	T. Nguyen	Eucharistievr.	
Do 24 apr.	9.00	Middelburg	T. Nguyen	Eucharistievr.	
Za 26 apr.	10.30 19.00	Ter Reede Middelburg	P. de Maat T. Nguyen	Eucharistievr. Eucharistievr.	Beloken Pasen Internationale viering
Zo 27 apr.	11.30	Middelburg	P. de Maat R. Mangnus	Eucharistievr.	Beloken Pasen Samenzang kindernevendienst
Woe 30 apr.	9.00	Vlissingen	R. Mangnus	Vr. van W&C	
Do. 1 mei	9.00	Middelburg	T. Nguyen	Eucharistievr.	

VAN HET BESTUUR



“De Heer is mijn Herder, niets zal er mij ontbreken” (Ps. 23, 1)



Privé foto van FB (openbaar)

IN MEMORIAM HERMAN MAAS

Herman Maas overleed in de nacht van 10/11 april 2025. Herman was de beminnelijkheid zelve. En die beminnelijkheid zette hij in voor onze parochie. Herman was met name lange tijd betrokken bij de werkgroep Ter Reede, zijn inzet en betrokkenheid waren groot. Naast het ophalen van bewoners voor kerkbezoek, leidde hij ook een tijd lang vergaderingen van de werkgroep. Herman maakte vaak met anderen een praatje, was meelevend en had aandacht voor de ander. In de kerngroep van de Onze Lieve Vrouwe kerk was hij op zijn plaats door voor ieders inbreng begrip te tonen en bij te dragen aan de gezamenlijke inzet van ieder die hierbij betrokken was voor de parochie en voor Vlissingen in het bijzonder.

Gaandeweg werd zijn gezondheid de afgelopen jaren beperkter. Het mooie leven dat hij heeft gehad zorgde voor kracht om hiermee om te gaan. Herman stond bekend als ‘de man van Rietje’. De parochie is Herman dankbaar voor zijn betekenis voor onze parochie, voor de Onze Lieve Vrouwe kerk in het bijzonder, en voor de steun en ruimte die hij gaf aan Rietje voor haar betrokkenheid bij de parochie. Moge dit kracht geven aan Rietje voor het omgaan met het verlies van Herman.

Het parochiebestuur van de H. Maria Parochie Walcheren

“De Heer is mijn Herder, niets zal er mij ontbreken” (Ps. 23, 1)

IN MEMORIAM AD JACQUEMIJNS

Ad Jacquemijns overleed op 8 april 2025. ‘Onmisbaar’ en ‘onvermoeibaar’ waren en blijven toepasselijke karakteristieken voor Ad Jacquemijns. Op de vraag ‘wat Ad voor de parochie deed’, dan is het antwoord ‘zo ongeveer alles’. Hij was koster, zorgde voor het gereedmaken van de kerk voor de vieringen, het opruimen, onderhoud en droeg bij aan de organisatie van vele vieringen op zondag, de vaak druk bezochte kerstvieringen en Paastriduum, openstellingen van de kerk met opgebouwde kerststal en andere kerkelijke bijeenkomsten. Dit deed hij ook met grote deskundigheid. De Chrismamis in de Onze Lieve Vrouwe kerk in 2016 was zo goed voorbereid dat de viering en de bijeenkomst na afloop, in alle opzichten bijzonder geslaagd was en voor het bisdom Breda als voorbeeld voor volgende Chrismamissen werd gesteld. Ad zijn devies ‘begin er op tijd aan’ was ook deze keer leidend voor een goed verloop.



Bij de vele vieringen en bijeenkomsten was hij scherp in zijn voorspellingen wat er kon gebeuren, als er van zijn devies zou worden afgeweken. En als het dan toch anders liep, zorgden zijn vindingrijkheid en onvermoeibare inzet ervoor dat alles steeds waardig en stijlvol verliep.

De slotviering van de Onze Lieve Vrouwe kerk op 24 april 2022 was de laatste grote viering, waarbij Ad was betrokken. Ook daarbij had hij een grote bijdrage in de voorbereiding, de logistiek en het stijlvolle verloop. Tijdens de slotviering werd aan hem de diocesane onderscheiding van de bisschop van Breda, monseigneur Liesen, uitgereikt door vicaris Paul Verbeek als blijk van groot respect en waardering voor zijn inzet, betrokkenheid en het ‘vakmanschap’ als koster.

Vanaf het begin van zijn ziekteperiode bleef Ad opgewekt en wachtte hij af wat de toekomst zou brengen. Daarmee hield hij zich staande zo leek. Samen met Wilma bezocht hij op 4 januari 2025 de opnieuw in gebruik genomen kapel van de OLV kerk. Hij was hier blij mee. Van kinds af aan, ooit in Brabant als misdienaar begonnen, zette hij zich zo’n zestig jaar in. Ad heeft samen met Wilma veel betekend voor de H. Maria Parochie Walcheren. Ze waren vele momenten samen bezig om het goed voor elkaar te krijgen en waren elkaars steun en toeverlaat. Moge Wilma met voldoening terugkijken en met vele mooie herinneringen op een lange tijd waarin Ad zo veel heeft kunnen betekenen voor de parochie. Moge dit voor troost zorgen bij het afscheid van Ad.

Het parochiebestuur van de H. Maria Parochie Walcheren



LATEN WE ELKAAR VERHALEN VAN HOOP VERTELLEN.....

Dit jaar, 2025, is zoals u vast wel weet uitgeroepen tot een jubeljaar, het jaar van **HOOP**. Het woord alleen al maakt me op de een of andere manier wat extra vrolijk en ik vraag me af, wat wordt er in zo'n jubeljaar eigenlijk van ons, van mij verwacht? Ik denk aan jubelzang? Het uit jubelen van vreugde misschien? Maar met een glimlach denk ik ook aanJubeltenen wiebelend in mijn sandalen.

Ik merk dat het gekozen thema voor dit jaar "**Pelgrims van Hoop**" me op de een of andere manier raakt, het lijkt me iets te willen vertellen, te willen vragen. Maar bovenal voel ik, bij de woorden "Pelgrims van Hoop" dat ik in beweging wil komen, dat ik net als een pelgrim, mijn wandelschoenen aan wil doen om op weg te gaan, zoveel mogelijk Hoop te gaan zoeken om mijn rugzak mee te vullen.

(Ongerust dat mijn rugzak dan te zwaar wordt ben ik niet, want volgens mij tilt de HOOP je juist op.) Zodat ik er ruimschoots van kan uitdelen als ik onderweg mensen tegenkom die geen Hoop meer hebben, of niet weten waar ze die moeten vinden. Want zoals men wel eens zegt, zonder Hoop, lijkt er geen leven te zijn en dat geldt voor vele mensen, ik denk dat ik daar nog wel eens van zou schrikken. **Dus laat me dan zoveel mogelijk Hoop vinden om met hen delen!**

Maar het laat me ook na denken dat er vele pelgrims zijn en ik krijg zin om die ander te ontmoeten, Samen een stukje op weg te gaan en te luisteren naar de verhalen van de ander.

Het zou me een rijker mens maken om te mogen ontvangen wat een ieder met mij onderweg delen wil. Verhalen vanuit iemands hart, van dichtbij of ver weg.

Dus daarom zeg ik tegen mezelf....., kom in beweging, trek die wandelschoenen aan en doe een rugzak op je rug. Neem een wandelstok mee die uit het goede hout gesneden is, waar je steun aan hebt en waar je als je moe wordt op mag leunen.



Ga mee op weg en vertel aan ieder die het horen wil jouw verhalen van Hoop!

En laat dan ook juist de verhalen over Geloof en liefde niet achterwege, want de Hoop kan niet zonder die twee!



Ik deel met jullie hierbij mijn eerste verhaal van Hoop.....

Vanaf september afgelopen jaar mocht ik een prachtige groep van 11 jongeren in de Pater Damiaanparochie begeleiden op de weg naar hun Heilig vormsel. Dit sacrament mochten zij ontvangen op zaterdag 22 februari in de H. Maria Magdalenakerk te Goes.

De jongeren zeiden in deze viering volmondig ja, op de vraag of ze bij God en de Kerk wilden horen. Zij maakten deze keuze zelf en bewust, Zij werden daarbij gesteund door hun ouders en peetouders en alle mensen in de viering aanwezig.

Door met hen te mogen werken en een stuk op hun Pelgrimspad, hun weg in het geloof, mee te mogen wandelen, kon ik mijn rugzak vullen met Hoop!

Hoop voor de toekomst van de katholieke kerk en het geloof in Jezus Christus.

Mocht jij de Hoop voor de toekomst voor het geloof en de Kerk op dit moment niet zo kunnen vinden, door alles wat zich afspeelt in rondom ons en in de wereld.

Doe dan je wandelschoenen aan, kijk goed rond onderweg of je een jongere ziet en loop dan een stuk samen op, ga in gesprek met elkaar, maar luister vooral,

Dan weet ik zeker dat je met nieuwe Hoop in je rugzak verder gaat.

Maar ik vraag je wel één ding: vertel aan die jongere ook jouw verhalen van Hoop en houdt daarbij de verhalen van Geloof en Liefde niet achterwege, want HOOP kan niet zonder die twee!

Charlotte den Toonder

Pastoraal projectmedewerker jonge gezinnen en jongeren



foto website bisdom Breda

CHRISMAVIERING IN DE H. MARIA MAGDALENAKERK TE GOES

Een van de hoogtepunten in het kerkelijk jaar voor het bisdom Breda is de Chrismaviering. In deze viering wijdt de bisschop het heilig Chrisma, de olie die wordt gebruikt bij de doop, het vormsel en de priesterwijding. Ook zegent de bisschop de ziekenolie en de catechumenenolie, oliën die worden gebruikt bij de ziekenzalving en bij de voorbereiding op de doop.

Vanuit de Chrismamis worden de heilige oliën verdeeld over alle parochies in het bisdom. Zo heeft de Chrismaviering betekenis voor alle parochies en voor alle gelovigen van het bisdom. De Chrismaviering vindt plaats op de **woensdag in de Goede Week**, voorafgaand aan de viering van het triduüm (Witte Donderdag, Goede vrijdag en de Paaswake). De viering 'rouleert' door het bisdom. Ze vindt ieder jaar plaats in een andere kerk. In 2024 was de Chrismamis in Oosterhout, en dit jaar wordt de viering gehouden in Goes, in de parochiekerk van de H. Pater Damiaanparochie.

De Chrismamis is een heel feestelijke viering. Bijna alle priesters van het bisdom concelebreren met de bisschop, en uit alle parochies zijn er parochianen die mee vieren. Zang en assistenties in de viering worden verzorgd door koren en vrijwilligers uit de Pater Damiaanparochie en de H. Maria parochie Walcheren. De viering op woensdag 16 april begint om 19.00 uur. Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de Westerkerk in Goes.

Het is een goed gebruik dat bij de Chrismaviering gaven worden verzameld voor een diaconaal doel. Dit jaar gaat het om gaven voor de Voedselbanken van Goes en Middelburg (houdbare levensmiddelen, artikelen voor persoonlijke verzorging) of om een financiële gift aan de Stichting het Goede Doel de Bevelanden * . U kunt bij binnenkomst in de kerk uw gaven aanreiken. Ieder jaar weer blijkt de Chrismaviering heel inspirerend, verbindend en betekenisvol te zijn. In de opmaat naar het paasfeest mogen we met de bisschop en gelovigen uit het hele bisdom samenkomen rond de Heer. Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan deze bijzondere viering. Viert u mee? Welkom!

Pastoraal team H. Pater Damiaanparochie en H. Maria parochie Walcheren

* *NL62 INGB 0007 0180 18 ter name van: St Het Goede Doel de Bevelanden*



WOENSDAG 16 APRIL EEN PELGRIMSTOCHT NAAR DE CHRISMAVIERING IN GOES!

In de Goede week voor Pasen wordt op woensdag 16 april de Chrismamis van het bisdom Breda gevierd. Vanuit alle hoeken van het bisdom komen gelovigen naar de kerk van de H. Maria Magdalena te Goes. Tijdens de eucharistieviering wijdt bisschop Liesen het chrisma en zegent hij de heilige oliën voor de doopleerlingen en de ziekenzalving.

Het is een bijna een traditie geworden om een pelgrimstocht naar de Chrismamis te organiseren. het vertrek vindt plaats vanaf de HH. Petrus en Paulus kerk om 10.45u in Middelburg. Bij vertrek zal pastoor Thaddy de pelgrims zegenen. Daarna gaan we met het openbaar vervoer richting s'-Heerenhoek. Wij kiezen het vertrekpunt zodanig dat we ongeveer 18 kilometer wandelen om uiteindelijk in Goes te arriveren. Tijdens de tocht hebben wij enkele rust/gebedsmomenten en een korte stiltewandeling. Wij komen op tijd aan om de Chrismaviering om 19 uur bij te wonen. De wandelaars nemen eventueel eten en drinken mee voor onderweg. De onkosten zijn minimaal en voor eigen rekening. We proberen weer samen te lopen met parochianen uit Brabant.

Interesse? Stuur dan z.s.m. een mail aan chrismamis@zeelandnet.nl



VRIJHEID DEEL JE MET ELKAAR

(landelijk thema)

De Raad van Kerken Vlissingen organiseert ook dit jaar op 4 mei een korte oecumenische herdenking.

Deze vindt plaats in het **Uitvaartcentrum Overtoom Groen, Van Dishoekstraat 620 te Vlissingen** aan de achterzijde van de begraafplaats. De herdenkingen begint om 19.00 uur. Inloop vanaf 18.30 uur. Voorganger is de heer John Boshuis. Na de herdenking is het mogelijk via een hek te voet naar de begraafplaats te gaan om de jaarlijks door de Gemeente Vlissingen georganiseerde kranslegging bij te wonen.

Deze bijeenkomst vangt aan om 20.00 uur. Ook namens de Raad van Kerken Vlissingen wordt een krans gelegd.

De Raad van Kerken nodigt u uit voor het bijwonen van de herdenking én de kranslegging.



Vastenactie interview 4

“Ik wil het brikettenproject helpen groeien”

In de vorige *Verbinding* 80 las u een brief van Degracious Muhindo, een kind wiens moeder actief is bij het brikettenproject. In deze editie leest u opnieuw over een moeder, Martha Bulhabasa. Ze is een alleenstaande moeder met zes kinderen.

Martha heeft een kleine éénkamerwoning vlakbij het brikettenproject. Ze woont er met haar jongste zoon. Ze leefde van de opbrengst van haar groentetuin. Wat ze niet zelf nodig had, verkocht ze op de markt. Het smeltwater van de gletsjers in het Rwenzori-gebergte veroorzaken echter regelmatig grote modderstromen, die alles op hun pad verwoesten: “Mijn tuin is vrijwel volledig verwoest. Ik heb maar een heel klein beetje van de oogst kunnen redden,” vertelt Martha. Haar tranen zitten hoog tijdens het gesprek, want haar situatie is nijpend, nu haar bron van inkomsten wegviel en ze er als alleenstaande moeder helemaal alleen voor staat.

Toen Martha geen uitweg meer zag uit haar wanhopige situatie, nam een vriendin haar mee naar het brikettenproject van RUGLI, het Vastenactie-campagneproject 2025. “Ik vind het fijn om de briketten te maken en ik kan nu weer vooruit kijken. Via het project spaar ik geld en ik hoop dat ik daarmee straks ook mijn tuin weer kan herstellen en kan bebouwen. Ik droom ervan dat ik straks genoeg geld verdien om mijn kinderen te ondersteunen. En mezelf natuurlijk.”

Martha maakt ook zelf kleine briketten: “Ze helpen me hard voedsel zoals mais te koken. Ik ben altijd bezig. Als ik niet bij het project ben, maak ik thuis zelf briketten. Mijn kinderen helpen me daarbij.”

Steunt u het Vastenactieproject? Hartelijke dank voor uw gift!

VASTENACTIE HEILIGE MARIA PAROCHIE WALCHEREN

Lombardstraat 3, Middelburg

IBAN: NL84 INGB 000 605 1405

UIT DE PAROCHIE



COLLECTE APRIL

Zaterdag/zondag	19/20	Eigen parochie
Zaterdag/zondag	26/27	Eigen parochie



Ook in de week- internationale- en andere bijzondere vieringen wordt uw bijdrage zeer op prijs gesteld.



KIJKEN NAAR KUNST

Kijken naar Kunst ging in het najaar over onderwerpen die te maken hadden met de tijd van dat jaar: Sint Nicolaas in de kunst en Kerst in de kunst. De volgende bijeenkomsten passen ook in de tijd, want in de meimaand, Mariamaand bij uitstek, staat **Maria** centraal. In twee dagdelen wordt ingegaan op het leven van Maria en haar hoedanigheden in beeldende kunst, architectuur, muziek en poëzie. Het gaat er ook nu weer om goed te kijken wat je eigenlijk ziet en hoort en daar gaandeweg steeds meer in te ontdekken. En te horen wat anderen aanspreekt in de afbeeldingen van schilderijen uit verschillende kunststromingen. Dat kan allemaal op twee dinsdagochtenden van 10 uur tot ongeveer 12 uur en op twee woensdagmiddagen van 14 uur tot ongeveer 16 uur.

Data voor de dinsdagochtend: **6 mei en 13 mei.**

Data voor de woensdagmiddag: **7 mei en 14 mei.**

Deze bijeenkomsten worden gehouden bij Nicolette Meulenbroek-Kleinegris thuis in Middelburg (Klarenbeek). De kosten van de twee bijeenkomsten zijn 10 euro. Aanmelden kan op het volgende e-mailadres: n.meulenbroek@zeelandnet.nl Na aanmelding volgt een bevestiging met het adres.

GROTE SCHOONMAAK

Zaterdag 5 april was het grote voorjaarsschoonmaak in de H. Petrus- en Pauluskerk. Om 8.30 uur gingen de deuren open en kwamen de eerste vrijwilligers binnen. Ik denk dat u het resultaat al gezien heeft als u nu bij binnenkomen de kerk rond kijkt. Het was hard werken, maar de houten banken glimmen, het koper op het altaar blinkt weer, de raggen zijn verdwenen, de vloeren zijn geschrobd etc. Vele handen maken licht werk, dit was nu zeker van toepassing met 20 parochianen die kwamen helpen. Tijdens de koffiepauze was er vers gebakken cake en een gezellig samenzijn. Wij danken alle vrijwilligers voor hun enthousiasme en inzet! -

Monique Peters en Lidia Thiellier



PALMZONDAG IN DE KERK

De laatste zondag in de Veertigdagentijd en de eerste dag van de Goede Week is het Palmzondag, ook wel Passiezondag of Palmpasen genoemd. De Kerk viert dan de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. Op de drempel van het Paasfeest wordt herdacht dat Jezus, gezeten op een jonge ezel, door een jubelende menigte werd onthaald. Zij legden kleden en takken op zijn weg en jubelden met luide stem: 'Gezegend de Komende in de Naam van de Heer, Hosanna in den hoge.' Deze woorden vinden hun toepassing in elke H. Eucharistie wanneer zij, juist voor de consecratie, worden gezongen in het Heilig/ Sanctus. In de H. Eucharistie vieren wij dat Christus werkelijk in ons midden komt in de gedaanten van brood en wijn."

In een druk bezochte kerk werd Palmzondag gevierd. Palmtakjes werden gewijd. De kinderen hadden mooie palmstokken gemaakt en een aantal al afgegeven in het verzorgingshuis. Ze stonden mooi voor in de kerk. In de processie door de kerk werden ze meedragen.





slapen...

jaap de jonge



VAN DER SPIEGELSTRAAT 60 4461 PK GOES 0113-215729

Schilders- en afwerkingsbedrijf
franse bv

Johan Frisostraat 26
4434 AC Kwadendamme

Telefoon (0113)-649361
Fax (0113)-649777
Internet www.schildersbedrijffranse.nl
E-mail fransebv@zeelandnet.nl

Meer dan een kleurtje



STOMERIJ
"AQUA-RETTE"
PAUL KRUGERSTRAAT 146-148
TEL. 0118-419165
VLISSINGEN



Bachweg 2 • 4337 XD Middelburg • T (0118) 46 22 05 • E hjobse@hjobse-uitvaart.nl



h.jobse
uitvaartverzorging

www.basisuitvaart-zeeland.nl
www.hjobse-uitvaart.nl

Zaterdag 3 mei 2025
Parochiekern Ovezande

**Tuin
van Hoop**

**WAT GEEFT
JOU HOOP?**

Doe mee met het maken van een
Tuin van Hoop in de pastorietuin
van RK kerk Ovezande

**DEEL JOUW VERHAAL,
FOTO OF TEKENING**

en stuur deze vóór **30 april** naar:



charlottedentoonder@rkbovendescheide.com

Programma 3 mei:

v.a. 17.30 u. Iedereen welkom bezichtiging "Tuin van Hoop"

18.45 uur Gezamenlijk het lied "Pelgrims van Hoop"
zingen, voorbereiding viering

19.00 uur Eucharistieviering en
Kindernevendienst

Na de viering ontmoeting met koffie en/of thee.





Bisdom Breda

Voor al het nieuws vanuit het Bisdom zie de website <https://bisdombreda.nl/>

Bisdom Breda gaat op bedevaart naar Hakendover

Op **Paasmaandag 21 april 2025** vindt in het Belgische Hakendover de eeuwenoude internationale paardenprocessie plaats, een traditie die teruggaat tot de 7e eeuw. In het kader van het jubeljaar 2025 houdt het bisdom Breda op deze dag een bedevaart naar deze unieke traditie van geloof, traditie en spektakel.

Gedurende een dagvullend programma, komen pelgrims bij elkaar om eucharistie te vieren en aansluitend in processie naar de Tiense berg te lopen, waar een historische paardengallop plaatsvindt. Vanuit het bisdom Breda rijdt een bus vanuit Breda en Bergen op Zoom.

“Een bedevaart is meer dan een fysieke reis,” benadrukt vicaris Paul Verbeek die de bedevaart organiseert. “Paus Franciscus roept ons op om op bedevaart te gaan. Op bedevaart gaan betekent samen op tocht gaan en ons geloof op vernieuwende wijze te verdiepen en tegelijkertijd de gemeenschap op een opbouwende manier te versterken. In het jubeljaar gaan we hoopvol en in verbondenheid op weg. We delen geloofsverhalen en verspreiden de liefde en het licht van Christus in onze wereld.”

Parochies in het bisdom Breda ontvangen binnenkort een poster per post. De poster is ook als download beschikbaar via de themapagina van de bedevaart.

Bezoek de [themapagina van de bedevaart naar Hakendover](#) voor meer informatie, aanmelding en achtergronden.



VAN DE REDACTIE



REDACTIE

Mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pastoor Thaddy de Deckere.

DATUM INLEVEREN BIJDAGEN

Uiterlijk 28 april 2025 bij de redactie: verbinding@rkwalcheren.nl

BIJDAGEN

Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst van 400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen.

ABONNEMENT

Een digitaal abonnement op 'Verbinding' is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het abonnement kunt u dit aangeven op de website <https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden> 'Verbinding' wordt zwart/wit afgedrukt voor degene, die niet over internet beschikt en wordt 1 x per maand door vrijwilligers bezorgd. Voor het versturen per post worden verzendkosten in rekening gebracht. Een donatie voor 'Verbinding' is altijd welkom. Bankrekening:

NL42 INGB 0000 658670 t.b.v H. Maria Parochie Walcheren bijdrage 'Verbinding'

CONTACTGEGEVENS



BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN

Voorzitter	Pastoor Thaddy de Deckere	tdedeckere@rkbovendeschelde.com	06-26276050
Vicevoorzitter	Dhr. Ruud Louwes	r.louwes@rkwalcheren.nl	06-24863893
Secretaris	Mevr. Lidia Thiellier	secretaris@rkwalcheren.nl	06-15541138
Penningmeester	Dhr. Benedict Hamans	penningmeester@rkwalcheren.nl	06-34592697
Algemeen	Mevr. Corleen Poppelaars	c.poppelaars@rkwalcheren.nl	06-30591392
Adv. Missionaire kerk	Mevr. Trudy van Hoof	t.vanhoof@rkwalcheren.nl	06-41043490

VERTROUWENSPERSOON

Mevr. Gon Joosten vertrouwenspersoonHMPW@rkbovendeschelde.com

PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30

Bij overlijden van een dierbare het verzoek om toedienen van het sacrament der zieken of toedienen van de ziekenzeggen kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 20.00 uur
7 dagen van de week

PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE

Thaddy de Deckere	pastoor	tdedeckere@rkbovendeschelde.com
Thai Nguyen	kapelaan	majacthai@gmail.com
Ria Mangnus	pastoraal werkster	r.mangnus@rkwalcheren.nl
Geerten Kok	teamleider	gkok@bisdombreda.nl
Charlotte den Toonder		charlottedentoonder@rkbovendeschelde.com
	pastoraal projectmedewerker jonge gezinnen en jongeren	
Arjen Gernaerts		student diakenopleiding
Linda van Aardenne	teamassistente	lindavanaardenne@rkbovendeschelde.com

SECRETARIAAT PAROCHIE

Openingstijden	dinsdag en donderdag 9.30-11.30 uur
Telefoon	0118-612860
Adres	Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg (ingang Latijnse Schoolstraat)
E-mail	parochie@rkwalcheren.nl

PASTORAAL CENTRUM

Openingstijden	maandag, woensdag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur.
Telefoon	0113-218610
Adres	Zusterstraat 4, 4461 JA Goes
E-mail	info@rkbovendeschelde.com

ADRESSEN VAN DE KERKEN

Onze Lieve Vrouwe Kapel	Singel 106, 4382 LC Vlissingen. Ingang Brouwenaarstraat
HH. Petrus en Paulus Kerk Ter Reede (Amarijn)	Lombardstraat 3, 4331 AA Middelburg Vredenhoflaan370, 4382 CJ Vlissingen
Toeristenkerk Emmaus	Houtenhandlaan 6, 4371 PW Dishoek (Het seizoen is van half mei tot half september)

DE GIVT APP HEEFT EEN QR-CODE

U kunt nu ook betalen met de Givt App door op de QR code te 'gaan staan'.

Deze app moet u wel op uw mobiel installeren. U ziet als organisatie **Maria Par Walcheren Middelburg**.



Givt
Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Op Facebook is het adres:

<https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren>